

De uitgave van deze Courant geschiedt des Woensdags en Zaturdags, bij de GEZUSTERS SERRES. Het abonnemunt is / 9,95 per Jaar.



Advertentien worden aangenomen tegen 25 cents elken regel, mits op een zegel van 75 cents geschreven. Bijdragen zullen met dankbaarheid ontvangen worden.

SURINAAMSCH E COURANT.

ZATURDAG, DEN 14^{den} APRIL.

PARAMARIBO.

EDICTALE CITATIE.

Uit kracht van het appointement van dagvaarding, bij Edicte *ad valvas curiae*, in dato 4 April 1832, verkend door den *Hove van Civile en Criminele Justitie* der kolonie *Suriname*, enz., enz., op de Rekest van RICHARD O'FERRALL JUNIOR, in kwaliteit als éénig fungerend Exccuteur Testamentair, Reddelaar en Administrateur van den Boedel en Nalatenschap van wijlen RICHARD O'FERRALL. Zoo wordt door de ondergeteekende, Exploiteur bij den *Hove van Civile en Criminele Justitie* dezer Kolonie, bij openbare Edicte *ad valvas curiae*, gedagvaard, gelijk ik dagvaard bij dezen, alle *binne landsche* Crediteuren, mitsgaders elk en iegelijk *binnen s Lands*, welke bevoeren moegt, eenige actie, regt of aanspraak te hebben ten lasten van den Boedel en Nalatenschap van wijlen RICHARD O'FERRALL, in leven Inwoner dezer Kolonie, en op den 18^{den} September des Jaars 1800 *Een en Dertig*, te Amsterdam overleden, omme te compareren ter geprivilegerde rolle van den *Hove van Civile en Criminele Justitie* dezer Kolonie, welke gehouden zal worden in de maand Mei 1832, ten einde zich aldaar bekend te maken en hunne eventuele vorderingen, regten, en aanspraken op te geven, en des noods te verifiëren, omme na accoord bevinding, naar gelang van zaken, te kunnen voldoen, ofte wel in cas van contradictie kunne actien binnen zes weken na dien, voor den *Hove van Civile en Criminele Justitie* dezer Kolonie, te instijteeren, op poene dat aan de *non comparanten*, ter zake voorschreven, tegen den 19^{den} April 1832 zal worden opgelegd een *perpetuum silentium* of eeuwig stilzwijgen.

En opdat niemand hiervan eenige ignorantie zou kunnen of mogen pretenderen, heb ik deze gepubliceerd en geaffigeerd, aan Paramaribo, dezen 12^{den} April 1832. De Exploiteur, N. L. BRAAM.

ADVERTENTIE.

ALGEMEENE VERGADERING van het *Surinaamsch Landbouwkundig Genootschap*, onder de Zinspreuk: *PROGRESSO CONAMUR*, op Donderdag, den 19^{den} April 1832, 2^{de} avonds te zeven uren, in het Lokaal der Loge Concordia.

De Secretaris van het Genootschap voorvoornid C. PH. VLIET.

Men verlangt in *huur*: 3 à 4 TIMMER-NEGERS; — adrea ter dezer DRUKKERIJ.



Kapt. A. HULSEN, voerende het Schip *Maria* zal den 26^{den} dezer maand, zijnen Brievenzak sluiten en de reis naar Amsterdam aannemen.

Paramaribo, 7 April 1832.

SCHEEPSTIJDINGEN.

Binnengekomen.

Den 11^{den} dezer, de Engelsche Schoener *Elisabeth*, van Demerary; met een troep Paardenrijders.

Uitgeklaard.

Den 7^{den} dezer, het Schip *Amsterdam*, Kapt. C. ABRAHAMS JR., naar Amsterdam; lading: 272 vaten Suiker, 20 balen gebr. Koffij, 22 dito schoone Katoen, en 1 vat Rum.

Den 10^{den}, de Nd. Am. Brik *Ann*, Kapt. SAMUEL WATERHOOF, naar Portland; lading: 259 vaten Malassie.

Den 11^{den}, het Schip *Nickorio*, Kapt. J. GLELAND, naar Rotterdam; lading: 505 vaten Suiker.

Idem, het Schip de *Vriendschap*, Kapt. D. G. DOEKSEN, naar Amsterdam; lading: 599 vaten Suiker, en 86 balen schoone Katoen.

Idem, de Nd. Am. Brik *Aurelia*, Kapt. TH. J. FOSTER, naar Gloucester; lading: 281 vaten Malassie.

MENGELINGEN.

DE BLINDE EN DE ZIENDEN.

(Volgens een Latijnschen Roman.)

Een man, die gedurende negenenvijftig jaren de wereld met goede en scherpe oogen beschouwd had, had het ongeluk in zijn zestigste jaar blind te worden, zonder dat hij echter dit ongemak zoer ter harte nam hij zeide veel meer: ik heb mijne beste jaren afgelegd, en moet nu voor huis, hof en haard zorgen, en daar ik bovendien blind ben, zoo ben ik zeer geschikt om echtgenoot te zijn.

Zijne vertrouwde vrienden vertoonden zich nu, om voor hem een bruid te zoeken. Hij begeerde geen rang, rijkdom, schoonheid, noch talenten, het eenige wat hij van zijns toekomstige gemaal verlangde, was, dat zij niet ouder dan achttien jaren zijn moest.

De eerste vriend had terstond een nichtje bij de hand, die hij, om van haar ontslagen te worden, wenschte uit te huwelijken. Zij had, ja, reeds lang haven acht tienden geboortedag gevierd, maar de blinde was immers blind, en men kan oer jaren verloochenen, dan inbilen, als zij verloren zijn. Hier zeide hij, mijn vriend, bring ik u een meisje, zoo als gij slechts wenschen kunt, schoon, zachtmoedig, verstandig, om achttien jaren oud.

Waarlijk vele eigenschappen voor zulk een ouderdom, antwoordde de blinde, maar laat haar eens spreken, en dan zal ik u zeggen, of zij niet beter is, dan de vriend, die dacht zijne nicht niet voldoende genoeg te kunnen aanbevelen, riep nu

uit: o zij spreekt als de wijze SALOMO, en wel vier talen, zij zingt daarenhoven, uitmuntend, en heeft alle oude en nieuwe boeken gelezen.

Maar, hoe verschrikte hij, toen de oude plotseling uitriep: niets! in achttien jaren kan men alle oude en nieuwe boeken niet gelezen hebben, en bovendien nog de huis-houding en muziek verstaan.

Schoon de vriend zich nu, benevens zijne oude schoone, moest verwijderen, gaf hij echter den moed nog niet op, maar bracht dezelve nicht andermaal bij den blinde, onder eenen anderen naam; voor ditmaal hoedde hij zich wel om haar aan te bevelen en wachtte geduldig af, wat de blinde doen zou.

Gij wilt mij dus tot uwen man nemen? vroegde deze.

Ik zal het eene eer en geluk rekenende uwe te zijn.

Maar wilt gij mij ook in alle billikedingen gehoorzaam zijn?

Ik zal uwe lessen noodig hebben, maar ik wil die ook onbepaald volgen.

Allerbest, mijn kind! maar gij zult vele jonge aardige lieden bij mij zien, de jeugd is echter heden niet zoo eerbaar, dan de voormalige in mijnen tijd.

O foei mijnheer! sprak nu de schoone, spreek mij niet van de tegenwoordige jeugd! ik geef ver de voorkeur aan de voormalige.

Wat! riep nu de oude heer, eerst achttien jaren oud, en gij kent reeds de voormalige jeugd? Vaarwel mijn kind.

De vriend moest nu nog eens met zijn nichtje aftrekken.

De tweede vriend, die insgelijks een ander meisje trachtte te verzorgen, dacht het verstandiger aan te leggen. Hij toch besefte zeer wel, dat het moeilijk viel den blinden te verschalken, en ried daarom zijne schoone in alle opzigten, hare ouderdom alleen uitgezonderd, oprecht te zijn; want, zeide hij, de jeugd bemint de waarheid, en is ongekunsteld.

Aan dit meisje vroegde nu de oude heer hoe oud zijt gij?

Achttien jaren mijnheer!

En gij wilt eenen blinden man van zestig jaren trouwen?

Waarom niet! Al is hij zestig jaren oud, hij is echter ook blind.

Zoo? maar dit voordeel kan men in den ouderdom van achttien jaren nog niet inzien. Adieu!

Op deze wijze kreeg de tweede vriend, benevens het door hem medegebrachte meisje zijn afscheid.

De derde vriend, om een zilver-naast bestaanden de rijke erfenis van den vader te bezorgen, scherpte haar in, hoe oud zij ook was, evenwel sijt en sterk staande te houden, dat zij sedert vier maanden de haar achttiende jaar bereikt had.

Den blinde, die nu reeds ergdenkend geworden was, vroegde op eenen beslissenden

toon: gij zijt dus niet onder dan achttien jaren?

Gewis en waarachtig niet mijnheer, naauwelijks vier maanden daar boven; ik ben in April geboren.

Maar —

De schoone liet hem niet uitspreken, zoo hevig bezwoer en betuigde zij, dat zij niet onder was.

Gij hebt echter reeds grijze haren, riep eindelijk de oude, met eene sterke stem.

Hierdoor werd nu de schoone eensklaps verschrikt. — Hoe — stamelde zij — ik grijs haar? — ik — het is waar, ik heb sedert mijn twaalfde jaar hevig aan hoofdpijn geleden; — maar gij zijt immers blind mijnheer, hoe weet gij dus, of ik grijs, bruin of zwart haar heb?

Al kon ik dit dus ver ook niet weten, antwoordde de oude, zoo weet ik dit thans, nu evenwel. Vaarwel.

De derde vriend moest dus, benevens zijne vriendin, insgelijks vertrekken; maar nu verscheen de vierde, met een welbedaagd, maar echter zeer slim en loos meisje, die zich zoo zedig wist te houden, dat het wezenlijk scheen, dat zij alle proeven, die de oude hield met haar nam, zou doorstaan.

Eindelijk! zeide de blinde: mijne lieve! ik ben gekomen over u voldaan, en verheug mij eindelijk een meisje gevonden te hebben, dat wezenlijk niet meer dan achttien jaren telt. Slechts eene zaak staat echter onze verblindtenis nog in den weg: om mijne gemalin te worden, moet gij namelijk uwen tegenwoordigen minnaar noodzakelijk afscheid geven.

Ik heb geen minnaar, de hemel beware mij.

Op achttien jaren is dit echter niet ongewoon.

Mijnheer! het staat u vrij, mij al of niet te trouwen, maar gij hebt geen regt mij zulke ongegronde verwijten te doen.

Er zijn ook meisjes van achttien jaren, die nog geen vrijer hebben.

Hebt gij hem echter niet nog dezen morgen bij het oor getrokken, opdat hij u zou naloopen, om u echen zoen te ontrooven. Zie, hoe zij plotseling zoo rood wordt als vuur! dus heb ik gelijk.

Mijnheer! gij hebt ongelijk, ook wordt ik niet rood, voel slechts mijne wangen.

Des te erger, mijn kind! een meisje van achttien jaren zou bij zulke beschuldigingen, zij mogen dan waar of valsch zijn, rood worden. Vaarwel, het doet mij leed.

Zoo bleek dan telkens, dat de blinde veel beter zag, dan de zienden, en geen zijner vrienden met twee goede oogen was in staat, den van het gezigt beroofden te verschalken.

HET HOOGSTE LOT.

Bij eene trekking der loterij in Londen, werd, terwijl het hoogste lot getrokken was, door een armoedig gekleed aanschouwer, een doordringende kreet van vreugde aangeheven; nadat hij het nummer, waarop de prijs gevallen was, op een stuk papier had geschreven, verliet hij tjlings de loterij zaal, onophoudelijk met de hoed zwaaijende en hurrah! roepende.

Deze jubelkreet en zijne vreugdebedrijven hadden de opmerkzaamheid tot zich getrokken. De geringe volksklasse hierdoor bijzonder opmerkzaam geworden zijnde, volgde hem op de hielen, en bestormde hem met verzoeken, om hen bij zulk een onverwacht

geluk, op Porter te tracteren. Hij sloeg er echter geen acht op, en snelde al jubelend voort, van tijd tot tijd het briefje, waarop het nummer geschreven stond, kussende.

Onder de hem volgende menigte bevond zich ook een Jood. Halt, dacht deze, dat zal ik beter aanvangen, hier valt wat te verdienen. Hij drong tot de gelukkige door, en fluisterde hem toe:

»Geef toch het onstuimig gepeupel iets te drinken, opdat gij er van ontslagen wordt.»

»Ik heb geen geld bij mij,» was het antwoord. »Dat is niets,» zeide de Israeliet, »kom slechts met mij. Gij kunt over mijn geld disponeren, handel dus naar uw welgevallen.»

Men was intusschen aan eene herberg gekomen, alwaar de Jood bekend was.

»Hierin,» zeide hij, terwijl hij zijnen beschermeling in huis drong, »hier zijn wij zeker.»

Het gemeen schaarde zich om het huis. »Mij dunkt gij moest een vat Porter ten beste geven, dat is toch de geheele wereld niet, ik zal het aan het volk laten geven.» En zonder antwoord af te wachten, gelaste hij den waard onder de voor de deur verzamelde menigte een vat Porter uit te schenken.

Het geschiedde, en terwijl dezen zich vermaakten, bestelde de Jood een goed middagmaal voor hem en zijnen gelukkig geworden bekende, waarbij hij nog, zeer gastvrij, eenige lieden, welke zich daar bevonden, noodigde.

Men ging in een ander vertrek aan tafel, at en dronk, en men was zeer vrolijk. Na het eindigen van den maaltijd, betaalde de Jood, zoo wel het vat Porter, als de overige verteringskosten. De verzadigde gasten verlieten de eene voor en de andere na het vertrek, en de Jood bleef slechts met zijnen nieuwen *Croesus* terug.

»Zoo gij het goedvindt,» ving de Jood aan, »moesten wij nu naar een bankier gaan, en hem het lot, waarop de hoofdprijs gevallen is, verkoopen. Gij ontvangt tegen eene kleine provisie dadelijk baar geld, en behoeft niet te wachten, tot dat door het kantoor der loterij de betaling gedaan wordt. Ook moet ik mijn voorgesloten geld dadelijk terug hebben.»

»Ja, dat is alles goed en wel,» antwoordde de onbekende; »maar, daartoe moet men het loterijbriefje hebben?»

»Ei, voorzeker!»

»Dat heb ik echter niet!»

»Hoe! dat hebt gij niet?»

»Op mijn woord, niets anders dan dit briefje, waarop ik het nummer heb geschreven.»

»Ei, voor den duivel! wat hebt gij daaraan? Waarom hebt gij dan zulk een gruwelijk leven gemaakt?»

»Waarom? — Wel ik verheugde mij, dat thans toch iemand de hoogste prijs had gewonnen. In de vorige trekking is hij op een der nummers gevallen, die aan het kantoor waren. Ik zoude mij zeer goêrgerd hebben, wanneer dit weder het geval ware geweest.»

»Wai!» jammerde de speculant.

De looze knaap, die zoo natuurlijk de onnozele gespeeld had, maakte gebruik van de verbijstering, waarin de Jood zich bevond, verliet het huis, en was zoo snel in de straten verdwenen, dat de naroeppende, het eindelijk moest opgeven hem in te halen, en zich zijn verlies moest getroosten.

DE SCHOENEN VAN DEN GENERAAL EN DEN SOLDAAT.

Een soldaat in het vrijwillig Belgisch leger, had reeds sedert eenige dagen, met arends-oogen vergeefs uitgezien, om een paar schoenen of laarsen te bekomen, want het was hem niet langer mogelijk op de ontzoolde schoenen, waaruit zijne bloote voeten staken, voort te gaan, eindelijk, na lang beraad, waagde hij het zijnen Generaal aan te spreken. »Het is mij onmogelijk, mijn vriend! u thans te helpen,» ontving hij ten antwoord, doch om u te toonen, dat ik al het mogelijke wil doen, zoo laat ons onze schoenen ruilen,» de soldaat hiermede zeer te vreden, nam dit aanbod gretig aan; doch hoe beklagde hij zich, toen hij zag, dat de schoenen van zijn overste nog slechter, dan de zijne waren.

PERICLES de Athener.

PERICLES de Athener, was een groot krijgsheld en een groot redenaar tevens. Zonder eenig ongenoegen te laten blijken, verdroeg hij het eens, dat een zijner medeburgers hem, in het openbaar, eenen geheel den dag met beledigingen overlaadde. Des avonds zich naar zijn huis begevende, wilde die onverlaat hem derwaarts volgen, om zijnen moedwil voort te zetten. Toen PERICLES bij zijne deur was, zeide hij koeltjes tot eenen van zijne bedienden: Het is laat, ga dezen burger naar zijn huis brengen.

SOCRATES.

SOCRATES door een' zijner vrienden aangeespoord, dat hij, om zijne kinderen, die nog klein waren, en om zijne vrienden zijn leven redden moest, antwoordde hem: »De goden, die mij deze kinderen gegeven hebben, zullen voor dezelve wel zorg dragen, en in de andere wereld zal het mij aan geene vrienden ontbreken. Gij zult welhaast daar komen, alwaar ik nu henen ga.»

SOCRATES, op straat een'schop van eenen jongen deugniet ontvangen hebbende, wekten zij, die getuigen van zulk eene mishandeling geweest waren, hem op, om hem daarover bij de Regters aan te klagen doch hij gaf hun dit ten antwoord: »Indien een Ezel onder het voorbij gaan, mij een'schop gegeven had, zoudt gij mij het dat ook aanraden, om dien ezel voor het regt te roepen?»

DIOGENES.

Iemand vroeg aan DIOGENES: »Waar hij wilde, dat men hem, na zijnen dood, begraven zou?» »Op het vilders kerkhof,» was zijn antwoord. Men bracht hem onder het oog, dat hij dan door de honden zou opgegeten worden. Hij hervatte: »Leg dan mijn stok bij mij, om die weg te jagen.» Men zeide hem, dat die stok hem van geene dienst zou wezen, want dat hij, na zijnen dood, niets meer gevoelen zou. »Wat verschilt het dan,» sprak hij, »dat de honden of de wormen mij opeten, wanneer ik toch geen gevoel meer bezitten zal.»

In het land der blinden is één oog Koning. De toepassing van dit beginsel heeft de stad der CESARS tot eenen Augiasstal gedomd, en het zuidelijk Europa tot eene vetweide voor allerlei tweevoelig en kruipend gedichte